



## ElizaYo, de tijd die komen gaat... - jaarverslag 2021

### ElizaYo in Zuid-Afrika

De eerste maanden van 2021 staan ook in Zuid-Afrika in het teken van coronamaatregelen met onder andere een strenge lockdown. Het project kan deels doordraaien, maar de beperkingen zijn wel degelijk voel- en merkbaar. In januari sluit het project voor drie hele weken omdat één van de deelnemende jongens, zonder dit te melden, besmet raakte met het coronavirus maar desondanks wél aanwezig is geweest op de projectlocatie.

In de weken dat het project noodgedwongen gesloten is, heeft Herman een beregeningsinstallatie aangelegd. Dankzij een gift van de Rotary Club Kampen kan de kwekerij en groentetuin via dit systeem beregend worden. Het systeem is zeer geavanceerd: verschillende afzonderlijke beregeningszones kunnen via een computer nauwkeurig beregend worden. De bediening ervan kan via een app op afstand geregeld worden. De computer houdt ook rekening met de weersvoorspelling en met de regen die eventueel in de voorgaande dagen gevallen is. Duurzame waterbesparing dus! En dat is broodnodig in een omgeving als die van de projectlocatie!

Het is aan het begin van het jaar praktisch gezien niet mogelijk om de jonge vrouwen van de textielklas te ontvangen. Anderhalve meter afstand houden en naaldwerklessen geven lukt gewoonweg niet. Daarnaast valt de naaldwerkjuf in de risicogroep voor Covid-19 en zij is daarom extra voorzichtig. In de loop van het jaar pakt Henriën zelf de textiellessen op. Een kleine groep gemotiveerde jonge vrouwen volgt de naailessen en maakt sieraden.

Mooi om te delen is ook dat alle kinderen, die de afgelopen anderhalf jaar bij Henriën op de pré-school hebben gezeten, op één na, allemaal een school hebben gevonden waar ze hun schoolcarrière kunnen voortzetten. De ouders zijn in de afgelopen periode aangemoedigd en geholpen om de benodigde geboortepapieren te verkrijgen. Terwijl ondertussen de kinderen veel basisstof van Henriën leerden, zodat ze niet al te veel achter zouden lopen. Alle energie en liefde, die daarbij gegeven is, is zeker niet voor niets geweest!

Nieuwe kinderen hebben hun weg weer gevonden naar een vers klasje. Of liever: de jongens van het groenproject hebben vanuit hun wijk kinderen aangedragen. Zij kennen de leefomgeving en behoeften als de besten. De (groot)ouders van deze kinderen gaven stuk voor stuk aan dat ze het wonderlijk vinden hoe het project op het pad van hun kinderen is gekomen. Het is heerlijk om bezig te mogen zijn met vrolijke, enthousiast en leergierige kinderen. Prachtig dat we als stichting deze reis met hen mogen maken.

Met de groenjongens wordt druk gewerkt in de "vaste" tuinen. Via via komen er steeds meer adressen bij. De theorielessen worden enthousiast in praktijk gebracht. Eén van de contacten is een bedrijf wat onroerend goed onderhoudt. Als onderaannemers gaan Herman en de jongens aan de slag met de opdrachten die binnen komen. Op de projectlocatie kweken de jongens onder leiding van Herman diverse groenten en verschillende soorten fruit maar daarnaast ook vaste tuinplanten. Deze tuinplanten worden o.a. ingezet in de tuinen waar het onderhoud gedaan wordt. Twee betrokken mensen uit onze achterban zijn in Zuid-Afrika geweest om de handen uit de mouwen te steken. Dankzij hen zijn er verhoogde bakken gerealiseerd op de projectlocatie. Hierdoor kunnen betere groeiomstandigheden voor de groenten gecreëerd worden. Geen last meer van wegspoelend water



wanneer het (eindelijk) hard regent bijvoorbeeld. Een tweetal projectdeelnemers vindt in het afgelopen jaar een heuse baan. Twee levens die dankzij Gods perspectief weer toekomst hebben. Dankbaar tellen we deze zegening.

Met Herman en Henriën en hun gezin gaat het goed. Ze hebben hun draai in Zuid-Afrika duidelijk gevonden. Moedig gaan ze hun weg. Met God, met elkaar, met de projectdeelnemers en met ons. Als bestuur zijn we, naast dankbaar, trots op hen.

### **ElizaYo in Nederland**

We zijn dankbaar voor onze vaste achterban, die aangevuld met "losse" betrokkenen, ons de financiële middelen geeft om het project in Zuid-Afrika te steunen. Die financiële steun, en de manier waarop we daarmee omgegaan zijn in 2021, is terug te vinden in ons financiële jaarverslag.

Door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen, hebben we minder fondsenwervende acties kunnen organiseren. Wel organiseerden we een rozenactie waarbij maar liefst 340 prachtige bossen rozen hun weg vonden in Kampen, IJsselmuiden en nabije omgeving. En toen het weer kon, organiseerden we samen met de Eben-Haëzerschool in IJsselmuiden een sponsorloop. De jongens en meiden van deze school hebben maar liefst € 7.000,00 bij elkaar gerend! Twee betrokken jonge vrouwen uit IJsselmuiden organiseerden een dag met verwenmomenten voor het goede doel. Gelnagel- en knipbehandelingen brachten in totaal € 749,00 op. De meisjes van de Regenboogclub deden een leuke actie waarna ruim 80 euro overgemaakt werd op onze bankrekening. In de tuin van de familie Vd Berg in IJsselmuiden was er gedurende twee dagen in oktober een sieradenmarkt waar ElizaYo-sieraden gekocht konden worden. Tegelijkertijd was het mogelijk om je auto te laten wassen. Deze twee fijne drukbezochte dagen brachten ruim 600 euro op. Mooi, al die betrokkenheid!

Onze contacten met de Zuid-Afrikaanse kerken zijn goed en vinden voornamelijk via email plaats. Een prettige bijkomstigheid is dat het Zuid-Afrikaans voor ons als Nederlanders goed te lezen en te begrijpen is en dat omgekeerd voor hen hetzelfde geldt voor het Nederlands. Waar nodig tolkt Herman Lindhout voor ons en omgekeerd is hij de spreekbuis namens de Zuid-Afrikaanse projectleiding.

Als stichting hebben we ook in het coronajaar diverse keren vergaderd. Onze achterban hebben we op de hoogte gehouden door middel van digitale en analoge nieuwsbrieven, social media berichten en onze website.

### **ElizaYo in perspectief**

We zien in 2021 dat in Zuid-Afrika opnieuw het vuur, onze kleine vlam, het licht mag branden. Kom om je er aan te warmen, kom voor een luisterend oor en praktisch meedenken. Je doet er toe. Als je zelf niet weet hoe je hoop voor de toekomst kunt vinden, laten we dan samen onderweg gaan...

We krijgen in 2021 ook zelf weer moed en hoop. We mogen de draad weer oppakken. De draad die al die tijd door God werd vastgehouden, Hij is immers zelf verleden, heden en de toekomst?! We mogen onze missie weer handen en voeten geven, in het geloof dat het beetje wat we geven, veel wordt in de hand van God.

ElizaYo, dat is de tijd die komen gaat! Dat is voorbij kijken aan vandaag en samen met God, Herman en Henriën en onze achterban op weg gaan. De tijd die komen gaat... we gaan hem opnieuw vol vertrouwen in.

