

Dankzij de vorig jaar aangeschafte beveiligingscamera's is dat laatste ook vanuit Nederland te doen, een mooie oplossing. Ondertussen vullen de dagen van Henriën zich met het begeleiden van het online schoolwerk van de kinderen en doet Herman wat klusjes bij vrienden en familie. Maar liever vandaag dan morgen gaan ze weer terug om te doen waarvoor ze door God geroepen zijn. En als het vanaf 1 oktober weer mogelijk is om voor Nederlanders met een langjarig visum terug te keren naar Zuid-Afrika zijn de tickets snel geboekt.

Na een aantal weken acclimatiseren pakken Herman en Henriën de draad weer op. Hoewel Henriën zich nog vooral met Jarno, Chris en Carlijn en hun schoolwerk bezig houdt, weet Herman de projectjongens te traceren en te motiveren om weer aan de slag te gaan. Metershoog onkruid wieden, de tunnelkas repareren en een extra kas plaatsen. De Zuid-Afrikaanse coronamaatregelen staan het werken in groepen in een binnenruimte niet toe. Daarom worden het naaldwerk en de kinderklassen voorlopig gepauzeerd.

De vrouwen uit de townships, die vorig jaar onze "kweek je eigen groenten-cursus" volgden, zijn weer terug! In de afgelopen lockdownperiode hebben ze ervaren hoe belangrijk het is om je eigen voedsel te kunnen verbouwen. Daardoor zijn ze nóg gemotiveerder dan eerst. Ze hebben zich inmiddels verenigd onder de naam Amanina, dat betekent zoiets als "vrouwen van de tuin". Het plan is dat ze een soort community-tuin gaan aanleggen. Ze zijn inmiddels bezig met de registratie als NPO, met een belangrijke samenwerking met ElizaYo. Wordt dus vervolgd!

Het groenproject is ondertussen uitgebreid met een aantal vaste particuliere tuinen waar onderhoud wordt gepleegd. Een mooie kans om de jongens kennis te laten maken met een hele andere wereld. Een vijf-sterren-gasthuis staat in het dagelijkse leven mijlenver van onze projectdeelnemers af. Dat ze juist dáár hun opgedane kennis kunnen laten zien en vergroten, geeft hen een enorm gevoel van zelfvertrouwen.

In de groentetuin op het project kan dankzij een grote gift een beregeningsinstallatie worden aangelegd. Watertanks, slangen, beregeningscomputer en sproeiers in dienst van het zaaien, groeien en bloeien. Een beeld wat we in alle onzekerheid over de toekomst voor ogen houden: we zaaien in geloof en vertrouwen en zien onze projectdeelnemers groeien en bloeien!

ElizaYo in Nederland

We zijn dankbaar voor onze vaste achterban, die aangevuld met "losse" betrokkenen, ons de financiële middelen geeft om het project in Zuid-Afrika te steunen. Die financiële steun en de manier waarop we daarmee omgegaan zijn in 2020, is terug te vinden in ons financiële jaarverslag.

De onvoorziene omstandigheden hebben wel tot extra uitgaven geleid. Met name de diverse tickets hebben een gat in onze financiële reserves geslagen. We zijn dankbaar dat een aantal mensen uit onze achterban een extra financiële bijdrage hebben gedaan om dat gat enigszins te vullen.

Door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen, hebben we geen extra fondsenwervende acties kunnen organiseren. Wel konden we een ElizaYo-sieradenverkoop organiseren in de tuin van de familie Van den Berg in IJsselmuiden.



Onze contacten met de Zuid-Afrikaanse kerken zijn goed en vinden voornamelijk via email plaats. Een prettige bijkomstigheid is dat het Zuid-Afrikaans voor ons als Nederlanders goed te lezen en te begrijpen is en dat omgekeerd voor hen hetzelfde geldt voor het Nederlands. Waar nodig tolkt Herman Lindhout voor ons en omgekeerd is hij de spreekbuis namens de Zuid-Afrikaanse projectleiding.

Als stichting hebben we ook in het coronajaar diverse keren vergaderd. Onze achterban hebben we op de hoogte gehouden door middel van digitale en analoge nieuwsbrieven, facebookberichten en onze website.

ElizaYo in perspectief

Terugkijkend naar 2020 zien we een jaar waarin we het project een beetje los hebben moeten laten omdat de omstandigheden het onmogelijk maakten om het vast te houden. Tegelijkertijd weten we dat wanneer wij los moeten laten, God vasthoudt. Omdat Hij is en altijd zal zijn.

We zien in 2020 veel verdriet, teleurstellingen en onzekerheid. Moeilijke stappen en momenten die we in Gods hand hebben gelegd. We geloven dat Hij onze tranen telt, ze kostbaar genoeg vindt om ze te verzamelen en te bewaren.

We herkennen in 2020 ook hoop, moed en de draad weer op willen pakken. Goddank, want juist ook de toekomst is van Hem. Sterker nog: Hij is de toekomst. In Hem zien we een plek voor onze kinderen en onze jongeren in Zuid-Afrika. In Hem is er toekomst, ook in een land waarin het corona-virus een zoveel grotere impact heeft gehad en nog heeft.

ElizaYo, dat is de tijd die komen gaat! Dat is voorbij kijken aan vandaag en samen met God, Herman en Henriën en onze achterban op weg gaan. De tijd die komen gaat... we gaan hem opnieuw vol vertrouwen in.

