



## ElizaYo, de tijd die komen gaat... - jaarverslag 2019

### ElizaYo in Zuid-Afrika

Vol goede moed gaan Herman en Henriën Lindhout na hun zomervakantie rond de jaarwisseling van 2018/2019 weer aan de slag met het project. Langzaam krijgt de projectlocatie bij het Life Change Centre de juiste inrichting om te kunnen werken met de kinderen en jongeren. Afrikaanse tijdsbegrippen blijken relatief, en dat is even wennen maar iedere dag komt er een handjevol jongens en een iets grotere groep kinderen opdagen om aan de slag te gaan. De jongens helpen in eerste instantie vooral om het terrein in te richten en verder geschikt te maken. De kinderen krijgen van Henriën lessen in rekenen en taal en leren spelenderwijs sociale vaardigheden.

Het jaar is echter nog maar een paar weken oud als we te maken krijgen met een inbraak. De schade bestaat vooral uit vernielingen omdat de meest kostbare spullen door Herman en Henriën thuis bewaard worden. In de maanden die volgen, wordt het gaandeweg steeds onrustiger in de wijk rondom het projectterrein en wordt er opnieuw ingebroken. Daarnaast worden onze jongeren geïntimideerd omdat ze zich inlaten met "witmensen". Gesprekken met de beide kerken waarmee we samenwerken, leiden tot de conclusie dat we onze jongeren beter dagelijks uit de wijk met z'n problemen kunnen halen en te zoeken naar een andere veilige en neutrale plek. Ze zijn dan weg uit hun dagelijkse omgeving, weg van alle prikkels, intimidatie en geweld van het leven van alledag.

We vinden, Goddank, een mooie plek op het terrein van Goeie Hoop, een door de Zuid-Afrikaanse overheid erkend Child en Youth Care Centre waar kinderen uit noodsituaties een veilig onderkomen ontvangen. Hier kunnen we gebruik maken van een ongebruikt stuk grond, een dito tunnelkas en lokaal. Een prachtige, rustige en veilige omgeving waar we heel dankbaar voor zijn. Het terrein en het lokaal worden gereed gemaakt en in gebruik genomen.

De focus ligt de eerste maanden op de préschool én het groenproject. Daarnaast raken we betrokken bij een ander project van Helderberg Uitreik: Power Ponics. Een project waarbij een opleidingscentrum voor aquaponics opgericht wordt. Aquaponics is een gesloten kringloop van vissen en het kweken van groente. De bedoeling is dat de jongeren van het project de systemen hiervoor gaan maken.

De van tijd tot tijd onrustige en instabiele situatie in Zuid-Afrika belet het om op sommige dagen aan de slag te gaan. Een totaal andere wereld dan in Nederland! Gelukkig keert iedere keer weer de rust terug maar het blijft Zuid-Afrika met z'n instabiele politieke klimaat en alle gevolgen van dien.

Op het project worden door jonge vrouwen sieraden gemaakt die verkocht worden in Nederland bij verschillende particuliere verkooppunten. Het feit dat hun sieraden in Nederland verkocht worden, maakt deze vrouwen trots en geeft hen iets van hun eigenwaarde terug. De bedoeling is dat deze sieradenverkoop ook in Zuid-Afrika voet aan wal krijgt, over het hoe en waar denken we na.

In het kader van het communitywork geven we onze eerste "kweek je eigen groente-cursus". We nodigen hiervoor een groep leiders van de gemeenschap uit. Zo'n twintig voornamelijk vrouwen en een enkele man gaan enthousiast aan de gang. Zes cursusmomenten lang leren ze alles over zaaien, groeien en oogsten. Enthousiaste leerlingen die deze informatie gretig toch zich nemen.



Ook het naaldwerkproject komt op gang. De jonge vrouwen blijken niet allemaal even gemotiveerd om alle scholingsmomenten te komen en dat frustrert soms. Maar de eerste kussens zijn klaar en de trotse en blije vrouwen zijn hopelijk ons visitekaartje voor de volgende groep.

In de laatste maanden van het jaar wordt er opnieuw twee keer ingebroken en dankzij de sponsoring van onze donateurs kunnen we een alarmsysteem installeren op de projectlocatie. Mét een abonnement op een gewapende securitydienst.

Via Helderberg Uitreik kunnen we onze deelnemers en de gezinnen waar ze uit komen, iedere schooldag voorzien van voedselpakketten. Deze pakketten bestaan uit levensmiddelen die in de supermarkt, om welke reden dan ook, niet meer verkocht kunnen worden. Prima producten om ook op deze manier het verschil te kunnen maken.

### **ElizaYo in Nederland**

Diverse sponsoracties in Nederland maken het mogelijk om extra projectdoelen te financieren. We zijn onze achterban daar heel dankbaar voor. We noemen nog even speciaal de sponsorloop die de Rehobothschool in Ridderkerk organiseerde. Meer dan € 28.000 werd er bij elkaar gerend. Terwijl de kinderen ademloos uit hijgden, waren wij sprakeloos. Deze opbrengst zal in de loop der jaren aan concrete projectdoelen besteed worden. Er wordt o.a. een stroopwafelbakmachine aangeschaft om lekkers te leren bakken voor de vele expats in onze omgeving. Doel is daarbij vooral dat onze jonge vrouwen verkoopvaardigheden leren. Samen met andere basisvaardigheden willen we ze op deze manier helpen om een eigen onderneming op te kunnen zetten.

De contacten met Helderberg Uitreik en VGK-Strand zijn goed en vinden voornamelijk via email plaats. Een prettige bijkomstigheid is dat het Zuid-Afrikaans voor ons als Nederlanders goed te lezen en te begrijpen is en dat omgekeerd voor hen hetzelfde geldt voor het Nederlands. Waar nodig tolkt Herman Lindhout voor ons en omgekeerd is hij de spreekbuis namens de Zuid-Afrikaanse projectleiding.

Als stichting vergaderen we gedurende dit jaar zo'n één keer per twee maanden. Onze groeiende achterban houden we op de hoogte door middel van digitale en analoge nieuwsbrieven, facebookberichten en onze website.

### **ElizaYo in perspectief**

Terugkijkend naar 2019 kunnen we niet anders dan in verwondering en met dankbaarheid volmondig erkennen dat we als stichting door God gedragen zijn. Waar vragen rezen, kwam God met antwoorden. Waar we problemen ontdekten, zorgde God voor een oplossing. Waar bezorgdheid en onzekerheid in ons hart overheersten, ervoeren we in God rust en kregen we moed. In Zijn perspectief hebben we als stichting en project zeker toekomst!

Een toevallige voorbijganger merkte op bij het zien van de projectauto met ons logo: "Ah, ElizaYo, dat is de tijd die komen gaat!". Verder durven en kunnen kijken dan vandaag, dát is wat we onze kinderen, jonge vrouwen en jonge mannen en hun omgeving willen bieden. Samen met God, Herman en Henriën en onze achterban. De tijd die komen gaat... we gaan hem vol vertrouwen in.

